

Dierendag 2014

Op zondag 5 oktober mochten we alweer zingen voor publiek. In het kader van dierendag waren we uitgenodigd om tijdens de open dag van het dierenasiel een aantal liedjes uit ons dierenrepertoire te zingen waaronder het hondenlied “nu heb ik zelf een hond” waar de hond in ons wakker werd en vooral de mannen vanuit hun tenen blaften en keften. Maar ook Chegenas, het melancholieke kraanvogellied uit Armenië en de Fiesta den cura, over de feestende en ruziënde dieren van de Nederlandse Antillen.

We zongen in een grote tent en Frank had al gewaarschuwd dat het lastig zou worden om onze stemmen te laten klinken. Nou tijdens de eerste sessie was dat inderdaad heel lastig. De regen kletterde op het tentdak en de stemmen van het publiek leken regelrecht vanaf ditzelfde dak naar beneden te ketsen, het koor in. Van mensen uit het publiek hoorde ik later dat zij ons wel goed konden horen en onder de indruk waren van ons repertoire en enthousiasme.

De tweede sessie klonk voor mijn gevoel beter, het repertoire werd enigszins aangepast, de regen was een stuk zachter en Melvin kwam de gelederen versterken zodat we ook “de Lion sleeps tonight” konden zingen. Het was donker in de tent waardoor we wel gedwongen waren zoveel mogelijk uit het hoofd te zingen, duidelijk een meerwaarde voor het geluid en de presentatie.

Of de honden en katten uit het asiel iets hebben meegekregen van ons zingen betwijfel ik maar onze bijdrage aan de verloting komt hun in elk geval wel ten goede. De koffie en broodjes smaakten prima en de sfeer was beestachtig goed. Het was al met al weer echt Intervocaalproject.