

Diet en IntervoCaal.

Een overweldigende verrassing voor Diet. In muzikale optocht naar 't restaurant waar ze met Frank zat te eten. We werden begeleid door een fantastisch trio, Maaïke saxofoon, Melvin tuba en Egbert gitaar en wij zongen met alles wat we in ons hadden. Wat een sfeer, zo ontroerend, zo muzikaal, zo full of live.

Bij de Japanner bood Lon op de haar bekende creatieve manier het cadeau aan: een door ons nog te maken mozaïek. Heel dankbaar waren we dat Piet weer mee kon doen.

Daarna feest in de studio in hun grote tuin. Frank achter de piano, Robert Windak op viool en Maaïke op de saxofoon. Diet werd in het Nederlands, Pools. Indonesisch, Spaans, Turks, Grieks, Surinaams, toegezongen. We klaptten 50 X voor haar in volle feestvreugde. Diet had een slinger om met gouden hartjes met 50 erop. We zongen, we dansten. We luisterden naar '*Eine kleine Nachtmusik*', gespeeld door Frank en Robert. Het was een topavond, met een uitbundig dansend 50 jarig meisje en iedereen danste mee.

Lide